

Kerklanken



protestantse gemeente
Zunderdorp





Volgende kerkklanken: 30 mei t/m 5 september
U kunt kopij inleveren tot 17 mei

AMBULANT MISSIONAIR PREDIKANT

Ds. Taco Koster
06 1992 1974
dominee@kerkzunderdorp.nl

SECRETARIAAT KERKENRAAD

Anne-marie Bakker-van Meerveld
06 4208 1177

Wilma van Arendonk
06 2220 5252
secretariaat@kerkzunderdorp.nl

VOORZITTER KERKENRAAD

Nyckele Sap
06 3305 3619
voorzitter@kerkzunderdorp.nl

DIACONIE

Robert Gils
06 1654 3101

Diana de Haan-Prins
06 5588 8737

Janneke van der Made
diaconie@kerkzunderdorp.nl

KERKRENTMEESTERS – VERHUUR KERK

Nyckele Sap
06 3305 3619

Dirk Ubbels
06 2422 6106
secretariaat@kerkzunderdorp.nl

PASTORAAL TEAM

Jacqueline Sap
06 2942 80 80
secretariaat@kerkzunderdorp.nl

ALGEMEEN OUDERLING

Janine van Diggelen

ALGEMEEN KERKENRAAD

info@kerkzunderdorp.nl

VERHUUR JEUGDGEBOUW

Hilda van Meerveld-Pronk
06 1569 7190
hildavanmeerveld@live.nl

REDACTIE KERKKLANKEN

kerkklinken@kerkzunderdorp.nl

BANKGEGEVENS:

- Prot. Gemeente Zunderdorp
NL 09 RABO 0310 7090 32

- Diaconie Prot. Gemeente Zunderdorp
NL 26 RABO 0310 7576 14



Misschien heb je het al gehoord? Maar op zondag 18 februari heb ik in de kerk verteld dat ik in de zomer zal gaan stoppen met mijn werk in de kerk van Zunderdorp. Het is tijd om door te gaan. In 2019 ben ik begonnen in deze levendige kerk en dit prachtige dorp. En dat zou voor een periode van twee jaar zijn. Maar goed, corona heeft alles in de war geschopt, ook deze planning. Nu wordt het tijd om elkaar los te laten. De komende maanden ben ik overigens gewoon aan het werk en zal ik ook helpen bij de opstart van het proces naar een nieuwe dominee. Ik kan je nu alvast vertellen dat ik straks met dankbaarheid afscheid zal nemen van deze prachtplek. (Na de zomer ga ik werken in een relatief jonge kerk in een grote nieuwbouwwijk in Rotterdam.)

En verder? We zijn dus op weg naar Pasen. Het betekent ook dat er in de week voor Pasen verschillende vieringen zullen zijn, dus op witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. En niet te vergeten: op de zondag voor Pasen gaan we natuurlijk weer Palmpaasstocken maken met de kinderen! Feest!

Momenteel draait de Alphacursus. Een cursus om kennis te maken met het christelijk geloof. We organiseren deze cursus met de Zondagavondkerk in Amsterdam en het Leger des Heils. Een mooie en diverse groep mensen doet mee. Ook de Omegacursus is gestart: gesprekken met ouderen over geloofsvragen én levensvragen. (Deze data staan nog gepland: 19 maart, 2 april, 16 april.) De start is om 10.30 uur in het Jeugdgebouw en we eindigen met een lunch.

Tijd om af te ronden. Ik wens je veel leesplezier bij deze Kerkklanken. En ik ben blij met de mensen die deze Kerkklanken maken! En je weet: wil je me spreken, neem dan vooral contact met me op of loop eens langs in de kerk!

Een hartelijke groet, Taco Koster
dominee@kerkzunderdorp.nl | 06-19921974

Kerkklanken - vraag om kleine bijdrage

Stelt u de kerkklanken ook op prijs? Het is mogelijk om een bijdrage te leveren ter bestrijding van de kosten. Iedere gift is welkom. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. U kunt de QR code scannen of iets overmaken op
NL09 RABO 0310 7090 32

De redactie



Het voorjaar zit in de lucht. Prettig is dat. We zijn ook op weg naar het Paasfeest. In de kerkelijke traditie worden deze weken aangeduid als de 40 dagen tijd of ook wel de vastenperiode. Nu kan dat begrip vasten allerlei associaties oproepen? Ik stel mezelf in ieder geval twee vragen in deze weken:

1. Waar kan ik minderen?
2. Waar kan ik juist meerderen?

De antwoorden kunnen alle kanten opspringen! Minder eten, minder snoepen, minder Netflix, minder alcohol, minder telefoon. En ook: meer aandacht voor anderen, meer tijd voor meditatie en reflectie, meer focus op God. Nou ja, zo ergens probeer ik deze weken te bewegen. Ik kwam trouwens ook nog een mooie quote tegen:

Ik vast van wrok. Ik maak het goed met anderen.

Ik vast van bitterheid. Ik vul mijn hart met blijdschap.

Ik vast van klagen en mopperen. Ik kies voor dankbaarheid.

Ik vast van stress. Ik neem tijd voor stilte en gebed.

Vanuit de Kerkenraad

De kerkenraad heeft al diverse grote of kleinere vergaderingen achter de rug sinds de succesvolle kerstperiode en het begin van het nieuwe jaar.

Als kerk en kerkenraad zijn we behoorlijk geraakt door het overlijden van Jan de Haan. Een bijzonder mens die zo ontzettend veel betekende voor de kerk, de kerkgemeenschap en de bewoners van ons dorp. De impact van zijn overlijden, op 24 januari 2024, is groot.

Gelukkig zijn de vele taken die hij uitvoerde inzake de kerk in de afgelopen tijd goed overgenomen door nieuwe krachten en leven we voort met zijn geest.

Op zondag 18 februari bracht ds. Taco Koster ons allen op de hoogte van zijn naderende vertrek komende zomer. De kerkenraad kreeg een paar dagen voor deze formele aankondiging in de kerk van Taco reeds de melding over zijn nieuwe roeping. Het was mooi om te merken dat we allen in eerste instantie Taco feliciteerden met het feit dat hij geroepen is door een andere gemeente. Wel hebben we laten weten dat onze welgemeende felicitaties omgord zijn met verdriet. Tegelijkertijd zijn we ook heel dankbaar. Taco zou oorspronkelijk anderhalf jaar blijven dus we zijn gezegend dat die periode straks al bijna vijf jaar is geworden.

Een nieuwe tijd breekt aan, nieuwe kansen, nieuwe energie. Het predikantschap van Taco is door de kerkenraad bijzonder gewaardeerd, de vernieuwingen en veranderingen hebben de Protestantse Gemeente van Zunderdorp veel energie gegeven en in zekere zin ook een vernieuwde toekomst. We mogen nog een aantal maanden van Taco genieten en samen met onze gemeente gaan we op zoek naar een nieuwe toekomst.

Op 20 februari j.l. was Taco reeds dertig jaren voorganger en dat hebben we als kerkenraad gevierd op 27 februari tijdens een vergadering. Namens de kerk, dus namens ons allemaal, hebben we een mooi boeket gegeven.

Op weg naar Pasen hopen we elkaar regelmatig te zien!

Nyckele Sap

College van Kerkrentmeesters

Berichten vanuit het college gaan vaak over de financiële zaken maar ook voor ons als college is het overlijden van onze oud-penningmeester een verdrietig bericht geweest. Jan heeft zo ontzettend veel jaren voor de kerk de financiën op orde gehouden! U leest nog wat meer over Jan in het Wel en Wee deel van deze kerkklanken. Als college zijn we de laatste weken druk in de weer geweest met de aanbesteding en planning van de onderhoudswerkzaamheden. Zowel aan de kerk als aan de pastorie.

Het college is zeer verheugd te mogen mededelen dat de opbrengst van de oudejaarscollecte eind 2023 iets hoger was dan het jaar daarvoor. Een mooi bedrag van ca. € 5400 is het resultaat. Dit bedrag kan heel goed worden gebruikt om de geplande onderhoudswerkzaamheden te kunnen doen in combinatie met de verleende subsidie van de provincie. We zijn er nog niet want het gaat om grote bedragen, maar alle beetjes helpen uiteraard. Zie ook de Actie Kerkbalans.

Actie Kerkbalans

De brieven inzake de actie kerkbalans zijn begin maart rondgebracht. Een wervende en belangrijke brief met ook uitleg over de mogelijkheid dat de belastingdienst ons allen helpt meer te kunnen geven aan de kerk. Heeft u die brief niet ontvangen en wilt u die alsnog? Laat het dan even weten via het mailadres van de kerk info@kerkzunderdorp.nl. Ook als u vragen, heeft neem dan gerust contact met ons op. Het is voor een goed doel!!

Namens de Kerkrentmeesters, Nyckele Sap

At Polhuis - predikant in Zunderdorp vanaf 1973

Ds. At Polhuis werd in september 1973 bevestigd als predikant in ons dorp. Daarna vertrok hij naar Koog aan de Zaan, Rotterdam-Crooswijk en werd vervolgens directeur van Oikos. Na vijftien jaar werd hij toch weer predikant, in Rotterdam-Pendrecht. In 2023 was hij 50 jaar predikant. Intussen schreef de inmiddels gepromoveerde Dr. Polhuis een boek met de titel "De letters en het woord". In dit boek kruipt Polhuis nog een keer door heel het werk van de Zwitserse theoloog Karl Barth. Van begin tot eind stelt hij deze ene vraag: hoe komt Barth van zijn verstaan van de Heilige Schrift, van zijn denken over God, tot een telkens weer ter zake spreken op het terrein van samenleving en politiek?

Op de site Karlbarth.nl/het-geloof-de-hoop-en-de-liefde-van-at-polhuis staat ook nog een leuk stukje over zijn tijd in Zunderdorp zoals hij daar vele jaren later op terugkijkt.

De boekpresentatie is op 11 april a.s. in de Hoflaankerk, Oudedijk 2 in Rotterdam. De bijeenkomst begint om 14.00u en een aantal dorpsgenoten gaan daar naar toe. Wilt u mee? Laat het even weten.

Nyckele Sap

Bericht vanuit Pastoraat

Wilt u graag de kerkdienst op zondagochtend of de koffie-inloop op woensdagochtend bezoeken, maar heeft u geen vervoer?

Bel mij, dan zorgen we ervoor dat u opgehaald en thuisgebracht wordt zodat u toch aanwezig kunt zijn. Wilt u een keer naar de Zondagavondkerk op het Begijnhof? Laat het weten.

Jacqueline Sap

06-29428080



Vader, Zoon en Heilige Geest

Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is -
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid -
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit -
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!

André F. Troost



De hermelijn in Zunderdorp

Wat rent daar voor iets wits langs de slootkant, speels en snel? In een witte jas dwars door het groene gras. Nyckele zag eind februari al iets voorbij flitsen. Ook Jan vertelde vol bewondering dat hij vanuit zijn caravan, voor een fietser uit en zeer brutaal, een hermelijn kon volgen die wegdook in het hoge gras achter de caravan.

De hermelijn is één van de kleinste marterachtigen in Nederland en hoort van oudsher thuis in het Waterlandse landschap. Jammer genoeg neemt het aantal van dit elegante dier sterk af. Om te voorkomen dat de hermelijn volledig gaat verdwijnen is 2024 landelijk uitgeroepen tot het Jaar van de Hermelijn! Actie is nodig en wij kunnen daarbij helpen.

In Waterland-Oost en rondom ons Zunderdorp kunnen we gelukkig nog met regelmaat een hermelijn in levenden lijve zien. In de winter draagt hij een dikke witte jas. Als er sneeuw ligt, biedt dit een uitstekende dekmantel voor zijn voedseltochten. Anders is het wanneer de grasvelden, zoals nu, groener kleuren. Dan is zijn 'onzichtbaarheid' overdag verdwenen, ook al is hij flitsend snel. In de loop van het voorjaar verkleurt wel de bovenkant van zijn jas naar licht- tot donkerbruin. De buik blijft wit van kleur.

De *Mustela Erminea* kan voorkomen in verschillende soorten gebieden. Weilanden, kleinschalig cultureel landschap, duinen, langs beken, rivieren en in beboste gebieden. Hermelijnen geven de voorkeur aan nattere gebieden. In gebieden met meer water komt de woelrat veel voor, fijn voor de hermelijn. Bij een gebrek aan woelratten staan onder andere muizen en konijnen op het menu. De hermelijn mag dan klein zijn, het is een machtig en behendig roofdier. Ze hebben er geen problemen mee om een volwassen konijn of zelfs een haas aan te vallen!

Hermelijnen zijn sterke, kleine roofdieren. Toch hebben ze het erg moeilijk om te overleven. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat de geschikte leefgebieden steeds schaarser worden. Het land wordt steeds grootschaliger ingericht; denk aan woningbouw, meer bedrijventerreinen, drukke verkeerswegen en intensiever gebruik door landbouw. Doordat landschappen grootschaliger en kaler worden, is er steeds minder plek voor de hermelijn om dekking te vinden. Zonder dekking van overhoekjes, houtstapels, takkenrillen of dicht struikgewas, is het voor de hermelijn niet interessant om in een gebied te blijven. Niet alleen omdat in grootschalige open landschappen veel minder prooien te vinden zijn, maar ook omdat ze met weinig dekking erg kwetsbaar zijn voor predatie door bijvoorbeeld roofvogels of vossen. Het gebruik van muizen- en rattengif, de afname van de woelratten- en konijnenstand en versnippering van het landschap maken het voor de hermelijn steeds moeilijker.

Wat kunnen wij dan betekenen voor dit mooie dier? Zorg voor een gevarieerde tuin met een takkenril en een composthoop. In het landschapselement "de Hoorn" tussen de Termietergouw en Buikslotermeerdijk zijn onlangs een viertal mooie takkenrillen aangelegd met rietstrooisel eromheen. Een ideaal leefgebied voor de hermelijn. De eerste hermelijn van dit jaar zag ik, bij het herinrichten van mijn tuin, wegduiken in een tijdelijke hoop stenen. Een prachtige ervaring, zo'n nieuwsgierig koppie dat je heimelijk aanstaart.

Fred Haaijen - Stadsecoloog



Samen Eten

Op vrijdag 2 februari is er samen gegeten! Vanaf 18:00 uur kon iedereen genieten van een heerlijke maaltijd: erwtensoep met brood en een heerlijk toetje! We zijn de kookploeg weer zeer dankbaar! Voel je vrij om de volgende keer, waarschijnlijk in november 2024, ook aan te schuiven; iedereen is welkom, zowel uit het dorp als de kerk. Leuk als je ook komt!

Bedankje Voedselbank

Namens de Voedselbank willen we iedereen hartelijk bedanken voor de bijdrage! We hebben 25 dozen kunnen vullen met het voedsel dat iedereen heeft ingeleverd. Fijn!

Koffie-inloop in Zunderdorp

De koffie-inloopochtenden worden steeds meer een begrip in Zunderdorp! De derde woensdag van de maand staat er heerlijke koffie klaar. Je kunt komen voor een snel kopje koffie of heerlijk bijpraten met dorps- en kerkgenoten. Woensdag 17 april en 22 mei kan iedereen alvast in de agenda schrijven: je mag binnen komen lopen tussen 10:00 en 11:30 uur. Neem je iemand mee? Iedereen is welkom.

Schoonmaak Jeugdgebouw

We zijn zo blij met de schoonmaakploeg! Iedere maand zetten ze zich weer in voor een schoon en opgeruimd jeugdgebouw! We zijn dankbaar voor deze groep mensen. Kom je ook een keer helpen? De koffie staat klaar om 09:30 uur. Na de schoonmaak en een drankje gaat iedereen rond 12:00 uur weer op huis aan. De volgende data kun je in de agenda zetten: dinsdag 2 april (om 13:00 uur na de Omega-cursus), 6 mei en 4 juni.

The Passion - Witte Donderdag

Ieder jaar wordt op Witte donderdag The Passion uitgezonden door de KRO/NCRV. The Passion is een muzikale paasvertelling door bekende Nederlanders over het lijden en sterven van Jezus Christus. Dit jaar speelt William Spaaij Jezus, Angela Schijf speelt Maria en Keizer speelt Judas. Je bent van harte welkom om The Passion op donderdag 28 maart in de kerk te komen kijken, geen betere plek dan dat! Het start om 20:30 uur en voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Paasontbijt

Zondag 31 maart is het Pasen! Voorafgaand aan de dienst op Paasmorgen gaan we eerst met elkaar gezamenlijk ontbijten. Fijn om de dag samen te beginnen onder het genot van allerlei lekkers. Hoe leuk is dat? We starten om 9:00 uur en zouden het leuk vinden als je komt, ook als je daarna misschien niet naar de kerk gaat. Schuif gezellig aan! Je kunt je tot 28 maart opgeven bij Robert Gils.

Tieneravond voor alle tieners!

Op donderdagavond 4 april is er weer een Tieneravond in het Jeugdgebouw van Zunderdorp. Vind je het leuk om andere tieners te ontmoeten en houd je van pizza en gezelligheid? Kom dan zeker een keer kijken. De tieneravonden leveren boeiende en leuke gesprekken op en de spellen en opdrachten eromheen zorgen voor veel hilariteit. We starten om 19:00 uur in het Jeugdgebouw (Achterlaan 3) met pizza en daarna volgen we een programma van Solid Friends. Om 20:30 uur is de avond weer afgelopen. Wil je een keer kijken bij de tieneravond? Welkom! Stuur een berichtje naar Anne-marie, 06-42081177, dan kan je gelijk je pizzavorkeur doorgeven.

Veel groeten, Taco, Madelon en Anne-marie

Kinderkrant

Hoi allemaal,

We kijken terug op een paar mooie activiteiten. Natuurlijk denken we dan gelijk aan de Kliederkerk van 11 februari. Thema van de Kliederkerk was Jona! Taco vertelde het verhaal over de profeet Jona die niet naar Ninevé wilde. Geboeid zat iedereen te luisteren. Daarna gingen we snoepbootjes maken, een zee van drilpudding met Jona op een bootje, vouwden we bewegende vissen en maakten we met elkaar een gigantische walvis van papier-maché. De walvis was zo mooi en spectaculair dat we hem een tijdje in de kerk hebben laten staan.

Palmpaasstokken maken

De volgende Kliederkerk is op zondag 24 maart a.s. We vieren dan met elkaar Palmpasen. De Kliederkerk start dan voor een keer om 09:30 uur. Alle kinderen mogen zelf hun stok timmeren en versieren met lekkere dingen, takjes groen en natuurlijk een broodhaantje! Elk onderdeel heeft een betekenis. Rond 10:45 uur zullen we in een optocht naar de kerk lopen. Ouders mogen gezellig meedoen en meehelpen. Kom je ook? Leuk! Meld je voor donderdag 21 maart aan bij Anne-marie, 06-42081177.

Paasfeest

Op zondag 31 maart vieren we Paasfeest met een heerlijk paasontbijt in het Jeugdgebouw. Komen jullie ook gezellig? Aanmelden kan bij Robert Gils of via info@kerkzunderdorp.nl. Daarna is er een feestelijke kerkdienst om 10:00 uur en alle kinderen mogen dan paaseieren komen zoeken in de Pastorietuin. Wie doet er gezellig mee? We starten om 10:00 uur in de kerk.

Staldienst 28 april

Tijdens de Oranjeweek is er ook een gezellige staldienst in de hooisluur van de Stadshoeve. Voor alle kinderen is er een speciaal kinderprogramma. Welkom! De dienst start om 10:30 uur.

Elke zondag Kinderkerk en crèche

We nodigen alle kinderen uit om op zondag een keer te komen kijken bij de Kinderkerk. We doen een Kliederkerk in het klein. We hebben leuke knutsel- of kookactiviteiten en vertellen een verhaal uit de Bijbel. We stellen daarbij altijd de volgende vraag: wat kunnen we uit dit verhaal halen en meenemen naar ons leven en het leven van de mensen om ons heen? Denk bijvoorbeeld aan thema's als delen, vriendschap, zorg voor de natuur etc. Kom gerust eens kijken. We starten om 10:00 uur in de kerk en gaan na het kindermoment naar de Pastorie. Voor kinderen onder de 4 jaar is er een gezellige crèche. Welkom!

Vooruitblik:

Op zondag 2 juni is er weer Kliederkerk. Noteer hem alvast in je agenda. We gaan jullie vertellen wat we met Pinksteren hebben gevierd aan de hand van een bijzonder verhaal over vuur.

We kijken weer uit naar alle leuke activiteiten en hopen jullie graag weer te zien. Geniet van de lente!

Veel groeten van de Kinderkerkcommissie



ELIM ZOEKT UW LEGE PENNEN

Lege pennen en stiften voor Stichting Elim

Stichting Elim onderhoudt een [kinderhuis](#) en een school voor agrarisch onderwijs bij Pontianak, Kalimantan, Indonesië. Er zijn al vele kinderen die de laatste jaren een beter bestaan en een toekomst hebben gekregen dankzij de liefdevolle zorg, aandacht en onderwijs. Het is van groot belang dit project te onderhouden en te stimuleren. Met pennen die u weggooit kunt u Elim helpen. Een volle doos levert +/- €25,- op.



Project van Waterlands Diaconieën

**Help een goed
doel en het milieu**

**Lever uw oude
pennen in**

**Dit levert geld op
voor Stichting
Elim**

**Inleveren:
In de Dorpskerk
Zunderdorp en het
Jeugdgebouw**

www.stichting-elim.nl

STICHTING ELIM
Postbus 2064
3140 BB Maassluis

info@stichting-elim.nl

06 414 80 250

Geraniumverkoop 2024 voor de Roemenië-Moldavië-projecten van de Stichting Hoeboeh

Ook dit jaar verkoopt de Stichting Hoeboeh weer verschillende soorten geraniums voor de projecten in Roemenië en Moldavië. Daarnaast geeft Hoeboeh, via de projecten in Moldavië, extra financiële ondersteuning voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.

De winst die met de geraniumverkoop wordt gemaakt, is geheel bestemd voor de projecten.

Wilt u ook onze projecten ondersteunen met een bestelling om zo een zomer lang van deze mooie 1e klas kwaliteits geraniums te genieten?

Wanneer u wilt bestellen, kunt u onderstaande bestellijst invullen en deze inleveren op onderstaande adressen:

Anita Roeleveld	Middenweg Broekermeer 59	1027 GB Amsterdam
Robert Gils	Achtergouwtje 10	1027 AV Zunderdorp

Bij bestellen via email of telefoon: (vermeld svp ook uw naam, bezorgadres en telefoonnummer):

Anita Roeleveld	email: ra.roeleveld@hetnet.nl	Mobiel: 06 17305380
Robert Gils	email: gilsrijs3@gmail.com	Mobiel: 06 16543101

Voor 21 april 2024 inleveren/bestellen.

De geraniums worden zo mogelijk voor moederdag, 12 mei, thuisbezorgd.

(afknippen)

Bestellijst

Naam: _____ Adres: _____

Tel.nr: _____ Email: _____

De staande geraniums

Rood	aantal:
Roze	aantal:
Zalm	aantal:
Wit	aantal:

De hanggeraniums

Rood	aantal:
Lila	aantal:
Wit rood hartje	aantal:

Totaal te betalen aantal geraniums _____ X € 1,60 =

Betaling: (aankruisen wat van toepassing is)

Na bestelling overmaken op onze bankrekening met vermelding van naam en adres
Bankrekening NL76 RABO 0310725674 van St. Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers

Bij contant betaling: graag vooraf (in gesloten envelop) met deze bestellijst.

Datum: _____



College van Diakenen

Verantwoording collecten Diaconie

7	jan	€ 42,70	Diaconie
14	jan	€ 88,00	Groot Nieuws Radio
21	jan	€ 104,55	Diaconie
28	jan	€ 128,20	Jong Zunderdorp
4	feb	€ 132,17	Kerk in Actie – Werelddiaconaat - Bangladesh
11	feb	€ 95,50	Kerk in Actie – Noodhulp - Griekenland
18	feb	€ 87,40	Diaconie
25	feb	€ 155,20	Kliederkerk + gift van 40,-

De afgelopen periode kwam er voor de Diaconie nog een gift binnen van € 50,- binnen. Voor het Verjaardagfonds kwam er afgelopen periode € 105,- aan giften binnen.

Alle gevers enorm bedankt!

De Diaconie heeft de genoemde bedragen aan de betreffende doelen overgemaakt.

Collecten komende zondagen

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd in de kerk, maar overmaken mag ook (met of zonder QR-code):

Diaconie Protestantse Gemeente Zunderdorp
NL26 RABO 0310 7576 14



Soms collecteren we voor de eigen Diaconie, andere keren volgen we het voorgeschreven collecterooster van de Protestantse Kerk Nederland, maar soms geven we ook aan andere door de Diaconie vastgestelde goede doelen. We proberen met alle collecten samen om te zien naar elkaar, soms ver weg, maar ook dichtbij.

24 maart – Kerk in Actie – Missionair Werk – Binnenland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn.

31 maart – Pasen - Bloemengroet

Elke zondag geeft de Diaconie een bloemetje weg aan jarige ouderen (80+), zieken, nieuwe bewoners in het dorp, bij geboorte en soms ook zomaar. Gewoon omdat het fijn is te geven en zo te laten weten, dat we met een ieder meelevens. Met Pasen collecteren we om de onkosten voor de bloemen een beetje te dekken.

14 april – Kerk in Actie – Zending – Rwanda

Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond. Nog altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van. Daarom collecteren we voor verzoening en werkgelegenheid voor Rwandese jongeren.

9 mei – Hemelvaart - Stichting Elim

Stichting Elim is een kleinschalig initiatief en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië; de twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderdhuis en een agrarische school.

Dominee Rianne Noordzij is direct betrokken bij Stichting Elim. Zij zal ons tijdens de kerkdienst meer komen vertellen over dit broodnodige project.

Meer info kan je vinden op: www.stichting-elim.nl

19 mei – Pinksteren - Stichting Diensten Met Belangstellenden

Traditiegetrouw collecteren we met Pinksteren voor onze 'partner-gemeente' Stichting Diensten Met Belangstellenden. Elke zondagavond om 19.00 uur ben je welkom in je zoektocht naar inspiratie, antwoorden en zingeving. Op een prachtplek in het centrum van Amsterdam (in de Engelse Kerk op het Begijnhof 48) organiseert Diensten met Belangstellenden een kerkdienst voor jou. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat jouw verhaal ook is.

De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd.

Hartelijke groet namens de Diaconie,
Diana de Haan-Prins, penningmeester

Opbrengst WWW-project Waterlandse Diaconieën 2023

Namens alle medewerkers van Noach's Ark in Oeganda, willen wij onze hartelijke dank uitspreken voor de enorm mooie opbrengst van de collecten en giften. De totale opbrengst is geworden: € 9.649,47,- waarvoor hartelijk dank.

Het geld gaat gebruikt worden voor het onderwijs aan kinderen die geen kans hebben gekregen om naar school te gaan. In de maand oktober gaat een 2-tal mensen uit onze PKN-gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland, Wilhelm en Netty, en een 2-tal mensen uit de PKN-gemeente Marken, Tim en Eef, naar Noach's Ark in Oeganda om te zien hoe het daar reilt en zeilt. We houden jullie op de hoogte van onze bevindingen en voorbereidingen.

We vragen jullie gebed voor al deze plannen en voor alle werkers en kinderen bij Noach's Ark.

Met vriendelijke groet,
Netty Hoogendoorn

Kerkdiensten

ALLE ZONDAGOGHTEND DIENSTEN BEGINNEN OM 10.00 UUR EN ZIJN OOK LIVE OF OP EEN LATER MOMENT TE VOLGEN VIA KERKDIENTSGEMIST.NL OF VIA DE SITE VAN DE KERK.

17 MAART	DS. TACO KOSTER		
24 MAART	DIRK PUNT	- PALMZONDAG	
28 MAART	DS. TACO KOSTER	- WITTE DONDERDAG	19:30 UUR
29 MAART	DS. TACO KOSTER	- GOEDE VRIJDAG	19:30 UUR
30 MAART	DS. TACO KOSTER	- STILLE ZATERDAG	20:30 UUR
31 MAART	DS. TACO KOSTER	- PAASMORGEN	
7 APRIL	DS. JURJEN DE BRUIJNE		
14 APRIL	DS. TACO KOSTER		
21 APRIL	DS. SJAAK TEUWISSEN		
28 APRIL	DS. TACO KOSTER	- STALDIENST	10:30 UUR
5 MEI	DS. ANDRIES BAKKER	- HEILIG AVONDMAAL	
9 MEI	DS. ERICK VERSLOOT	- HEMELVAARTSDAG	
12 MEI	DS. RIANNE NOORDZIJ		
19 MEI	DS. TACO KOSTER	- PINKSTEREN	
26 MEI	DS. PIETER BOOMSMA		
2 JUNI	DS. TACO KOSTER		
9 JUNI	DS. TACO KOSTER		

Agenda

DINSDAG 19 MAART	10.30 UUR	- OMEGACURSUS
WOENSDAG 20 MAART	10.00 UUR	- KOFFIE-INLOOP
ZONDAG 24 MAART	09.30 UUR	- KLIEDERKERK, PALMPASENSTOKKEN MAKEN
DONDERDAG 28 MAART	20.30 UUR	- THE PASSION KIJKEN IN DE KERK
ZONDAG 31 MAART	09.00 UUR	- PAASONTBIJT
DINSDAG 2 APRIL	10.30 UUR	- OMEGACURSUS
DINSDAG 2 APRIL	13.00 UUR	- SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW
DONDERDAG 4 APRIL	19.00 UUR	- TIENERAVOND
DINSDAG 16 APRIL	10.30 UUR	- OMEGACURSUS
WOENSDAG 17 APRIL	10.00 UUR	- KOFFIE-INLOOP
MAANDAG 6 MEI	09.30 UUR	- SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW
WOENSDAG 22 MEI	10.00 UUR	- KOFFIE-INLOOP
ZONDAG 2 JUNI	12.00 UUR	- KLIEDERKERK
DINSDAG 4 JUNI	09.30 UUR	- SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW

Zunderdorp